



Dankbaar gedenken wij:

AALTJE SWART

sinds 20 januari 1988 weduwe van Wijbe Wals.

Zij werd geboren te Martenshoek (Gr.)
op 11 oktober 1903 en overleed op 16 november 1998 te
Hengelo, gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken.

Vanuit de H. Lambertusbasiliek in Hengelo namen we
afscheid van haar en legden haar op
vrijdag 20 november 1998 te ruste op de
R.K. begraafplaats aldaar.

Zij was een toegewijde echtgenote en zorgzame maar vooral ook bezorgde moeder en oma voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zij was van een generatie die de crisisjaren en twee wereldoorlogen heeft meegemaakt. Een generatie die gewend was "elk dubbelte" om te draaien alvorens het uit te geven. Toch zorgde zij ervoor dat haar twee zoons, waarop zij zo trots was, niets tekort kwamen. Zij was heel gastvrij en haar kook- en bakkunst werd door iedereen geroemd. Met de verhuizing van Delfzijl naar Hengelo in 1948 had zij het heel moeilijk maar voor de gezondheid van Herman had ze het graag over. Ze had moeite om te wennen zo ver van haar familie en allen die ze moest achterlaten.

Trots was ze ook op haar schoondochters en later op haar kleinkinderen. Het Sinterklaasfeest was elk jaar voor haar een hoogtepunt. Ze kon dan met gulle hand haar dierbaren verrassen. Zelf was ze altijd met weinig tevreden.

Na het overlijden van vader was ze haar steun en toeverlaat en vooral haar "praatpaal" kwijt en zocht ze haar toevlucht bij de zoons. Dat was voor beide partijen soms moeilijk, want vader was niet te vervangen.

Ze heeft lang gedacht dat ze nooit overgrootmoeder zou worden. Maar in de laatste drie jaren van haar leven werd ze verblijd met de geboorte van maar liefst 5 achterkleinkinderen. Hun foto's liet ze vol trots aan iedereen zien die haar bezocht in haar kamer in zorgcentrum Het Woolde.

Het laatste jaar van haar leven werd gekenmerkt door haar snel aftakelende gezondheid. Zij wilde zo graag blijven leven. Gelukkig heeft ze haar 95ste verjaardag nog met ons mogen vieren. Het gevecht tegen de ongeneeslijke ziekte heeft zij in de vroege ochtend van 16 november 1998 moeten opgeven. In het bijzijn van haar beide zoons is zij rustig ingeslapen.

Zij moge rusten in vrede.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven bij het overlijden van onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder.

Tj. Wals
J.F.I. Wals - Langendonk

H. Wals
M.L. Wals - Grobben