

Gedenk dankbaar in Uw gebeden  
**Gerhardus Johannes Swennenhuis**

echtgenoot van  
**Aleida Johanna Koehorst**

Hij werd geboren op 31 december 1893 in De Lutte. Een slopende ziekte belette hem gewoon door te werken en hij werd gesterkt met de H.H. Sacramenten der zieken. Zijn ziekbed eindigde in het ziekenhuis Ziekenzorg in Enschede op 25 juli 1980. Vanuit zijn parochiekerk in De Lutte werd hij op 29 juli d.a.v. begraven op het R.K. kerkhof aldaar.

Vader was een diepgelovig mens: Geloof en kerk, het mysterie van de dood, het leven na de dood waren thema's, die in de vele gesprekken met hem steeds weer naar voren kwamen. Maar de gedachte aan de dood („Er gaat geen dag voorbij, of ik denk er wel aan“) kon hem ook angstig maken. Dan vond hij in het geloof de kracht, om deze angst te overwinnen. Zeer erkentelijk zijn we vader voor het feit, dat hij door keihard en onvermoeibaar zwoegen ons in staat gesteld heeft, onze weg in het leven te vinden. Geen opoffering was hem daarbij te veel. Toch wist hij zelfs in de drukste tijden nog wel even tijd voor ons vrij te maken. Altijd stond bij hem de liefde voor zijn vrouw en kinderen voorop.

Vader zal in onze herinnering ook blijven voortleven als iemand met een grote liefde voor de natuur. Opgegroeid in een van de mooiste streken van Twente, had hij zijn hart verpand aan dit gebied. Zijn talrijke wandelingen met ons door de ongerepte natuur van zijn geboortestreek hebben een onuitwisbare indruk bij ons achtergelaten en zullen ongetwijfeld tot de mooiste herinneringen aan hem gaan behoren.

We zullen vader erg missen, maar steun vinden in het geloof, dat hij voor alles, wat hij voor ons gedaan en betekend heeft, beloond zal worden door onze hemel-se Vader.

Aan 50 jaar lief en leed samen delen, lieve vrouw, lijkt nu een einde te zijn gekomen. Maar juist nu ben ik vanuit de hemel dichterbij je dan ooit. Treur niet om mij, wij hebben het goed gehad samen. Het was voor mij tijd terug te gaan naar onze Schepper. Tot ziens in ons Hemels Vaderhuis.

Voor Uw bliken van medeleven en deelneming, en de taatste eer aan hem bewezen, betuigen wij U onze oprechte dank.

A. J. SWENNENHUIS-KOEHORST

Jan - Annie

Annie - Jan

Henk - Christel

Gerard - Mia

Frans - Jo

en kleinkinderen

DE LUTTE, juli 1980  
Postweg 41