



TER GEDACHTENIS

Ten Paradijze mogen de Engelen geleiden  
de Ziel van Zaliger  
de Heer

## Wilhelmus Gerardus Cornelis Swinkels

in leven Adjudant, Groepscommandant van de  
Rijkspolitie te Heeze.

Echtgenoot van Mevrouw

### CORNELIA PAULINA ADRIANA MICHIELSE

Hij werd geboren te Tilburg, 16 maart 1904 en overleed in het St. Anna-Ziekenhuis te Geldrop op 9 september 1962, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk. De begrafenis vond plaats op het R.K. Kerkhof te Heeze.

Onder groot lijden, met bewonderenswaardig geduld en overgave aan God gedragen, is hij gegaan naar het huis van de Algoede Vader, om in eeuwigheid het geluk en de vreugde te ontvangen, die God heeft bereid voor allen, die hem liefhebben.

Het heengaan van deze goede echtgenoot en vader veroorzaakt veel droefheid bij zijn gezin en bij allen die hem kenden. In de gemeenschap waarin hij met grote ijver, wijsheid en rechtschapenheid werkte, was hij een geziene en beminde figuur en allen betreuren het, dat zijn rechtvaardig verlangen, om na het vele werk nog enige jaren te rusten, niet vervuld werd. Moge God hem zijn welbesteed en godsdienstig leven honderdvoudig belonen.

Geliefde echtgenote en kinderen, gij weet met hoeveel zorg en liefde ik U heb omgeven. Gij waart mijn geluk en vreugde. God beschikte, dat ik niet langer bij U kon blijven. Vanuit de hemel leef ik met U mede en zal ik al uw belangen aanbevelen. Moge ik in uw herinnering en gebed voortleven.

Bloedverwanten en vele vrienden, met erkentelijkheid gedenk ik uw vriendschap en belangstelling. Vaart wel en wilt mij in uw gebeden niet vergeten.

H. Hart van Jezus, op wie ik steeds vertrouwde,  
ontferm U over ons.

H. Maria, moeder Gods en mijne moeder, bid voor mij.  
Hij moge rusten in vrede.