



*„Want eigenlijk ben ik altijd bij U,
Gij pakt mijn rechterhand vast,
Gij leidt mij volgens Uw plan,
Uiteindelijk neemt Gij mij op in Uw glorie“
psalm 73, 23-24*

Dankbaar herinneren we ons
ZUSTER NOTBURGA
Thecla Maria Sybom

Religieuze van de Congregatie
van Sint Jozef te Amersfoort

Zij werd geboren op 22 februari 1898 te Oud Schoonebeek-Erica. Op 31 juli 1920 trad ze in het klooster en werd geprofest op 2 februari 1922. Haar eeuwige professie legde ze af op 4 februari 1925. In meerdere kloosters van de Congregatie heeft ze haar religieuze dienst verricht. Vanaf 1968 verbleef zij in het Verzorgingshuis St. Jozef te Delden. De Ziekenzalving ontving zij op 27 januari 1985 en overleed in het Verzorgingshuis op de avond van 13 maart 1985. De uitvaartliturgie hebben wij voor haar gehouden op 18 maart in de kapel van het verzorgingshuis en haar te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Delden.

De dood heeft haar niet verrast, ze was er lang op voorbereid. Heel haar leven lang is ze vaak ziek geweest. Ze droeg het in overgave, met moed en geduld. Wellicht hierdoor was ze niet graag alleen en zei ze zo vaak „ik wacht maar af“. In haar gezonde perioden verrichtte ze graag en met toewijding huishoudelijke diensten.

Een medezuster met een zacht karakter, die niet veel verlangde en altijd tevreden was, is van ons heengegaan.

Geliefde medezusters en gij allen die mij hebt liefgehad in gezonde en zieke dagen, zoveel voor mij hebt gedaan, ik ben u dankbaar. Bidt voor mij.

Geliefde familieleden, vooral jij, mijn tweelingzuster, met wie ik van verre zo innig heb meegeleefd, blijft mij indachtig.

„God, goede Vader, geef aan zuster Notburga, na zulk een welbestede leven vanuit een diepgelovig vertrouwen de eeuwige rust bij U“.

*Voor uw medeleven bij dit afscheid danken
wij u hartelijk.*

*Zusters van Sint Jozef
Familie Sybom*