



'n Goede herinnering aan

Julianne Szabo

weduwe van Gerard Snuverink

Zij werd op 12 april 1912 geboren in Boedapest (Hongarije). Zij is gestorven op haar kamer in "de Molenkamp" te Oldenzaal op 3 juni 1996. Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens een Eucharistieviering in de kapel van het verzorgingstehuis, waarna we haar begeleid hebben naar het crematorium te Usse-lo.

Als jong meisje kwam Loes naar Holland. Zoals zoveel Hongaarse kinderen werd ze "ondergebracht" in pleeggezinnen; om op te groeien en om er te werken.

In deze levensperiode heeft ze veel verdriet gekend. Een terugkeer naar Hongarije was niet meer mogelijk. In Oldenzaal leerde ze haar man kennen; Frans.

Wat ze wilde kreeg ze van hem. Haar huwelijk bleef kinderloos. De laatste jaren op "de Molenkamp" was voor haar niet altijd de gemakkelijkste tijd, zeker niet na het overlijden van haar man. Ze trok zich terug op haar kamer en was daar veel alleen. Haar opmerkingen, dat ze graag dood wilde gaan, waren dan ook goed te verklaren. We weten, dat ze nu bij God is, herenigd met haar man. God zal goed maken, wat ze in haar jonge leven heeft moeten missen.

Namens de familie
W. Olde Monnikhof
Exc. test.