



in de stilte
ervaren we je 'zijn'
blijf ons nabij . . .



Ter nagedachtenis aan
**Theodorus Franciscus
Taken**

echtgenoot van
Theodora Maria Derksen

Hij werd op 4 februari 1928 te Zeddam gem. Bergh geboren. Op 5 juni 1989 is hij na een kortstondige ziekte, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleden. Op 8 juni d.o.v. hebben wij na de uitvaartplechtigheid in de St. Raphaëlkerk, zijn lichaam te rusten gelegd op de RK begraafplaats te Hengelo (O.).

Toch nog plotseling is Theo gestorven. Hij had al een paar maanden gesukkeld met zijn gezondheid, maar wie kon vermoeden dat hij al zo dichtbij het einde van zijn leven was gekomen.

Een werkzaam leven waarin hij samen met vrouw Dora, zoon Henny en schoondochter Germa, een florerend garagebedrijf stichtte. Juist toen hij van plan was het kalmer aan te doen, overviel hem een ongeneeslijke ziekte. Zijn grote hobby was het samenstellen van uitgebreide feestgidsen en spelprogramma's, wanneer er in de familie festiviteiten plaats vonden.

Hij was een markante persoonlijkheid met een bijzonder soort humor, die lang niet door èn ieder begrepen werd.

Graag had hij het opgroeien van "zijn" kleine stamhouder Bas, die in de laatste dagen veel tegen opa gelachen heeft, in zijn ontwikkeling willen volgen, maar dit heeft helaas niet zo mogen zijn.

Naast ons verdriet is er ruimte voor dankbaarheid dat wij zo'n man, vader en opa hebben gehad.

Moge Gods goedheid hem nu opnemen in de eeuwige rust en het eeuwige licht.

Voor Uw blijken van belangstelling tijdens zijn ziekte en medeleven na het overlijden, onderzonden op welke wijze dan ook, zeggen wij U hierbij onze oprechte dank.

Th.M. Taken-Derksen
Henny en Germa
Bas

Hengelo (O.), juni 1989
Mendelssohnstraat 9