



Moeder der Smarten
bid voor ons.

Gedenk in Uwe Godvruchtige gebeden de Ziel van
Zaliger

JACOBA TALMAN

echtgenote van

HERMANNUS TH. B. KATTENBELT

De dierbare overledene werd geboren 10 Sept. 1897 te Aengwirden (Fr.) Na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der stervenden overleed zij te Glanerbrug de 5e April 1957. Haar lichaam werd aldaar op 8 April d.a.v. ter ruste gelegd op het kerkhof van de parochie van O.L. Vrouw van de Allerh. Rozenkrans.

Een goede moeder is zij geweest, en menselijkerwijze gesproken is zij veel te vroeg van ons heen gegaan. Zij laat een leegte achter, die zij altijd gevuld heeft met haar liefdevolle zorg en haar warme glimlach. Zij leek altijd gelukkig, al had zij pijn, ook al waren de moeilijkheden groot. Na een kort ziekbed heeft God haar tot Zich genomen.

Mijn lieve echtgenoot, dank voor de vele gelukkige jaren die wij samen mochten hebben. Dank voor je zorg rond mijn ziekbed. Eenmaal zal God ons weer verenigen.

Beste kinderen en familie, allen hartelijk dank voor alles wat jullie voor mij gedaan hebt. Moge God ons allen eenmaal gelukkig maken, bij Hem in de hemel.

Mijn Jesus, barmhartigheid

ONZE VADER

WEES GEGROET