





*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,  
je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.  
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,  
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.*

Ter dierbare herinnering aan

## Gerard Tanke

echtgenoot van Fien Tanke - Mazeland

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven en de getoonde belangstelling na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en opa.

*Dat heeft ons goed gedaan.*

Familie Tanke

Hij werd geboren op 15 april 1929 te Hasselo. Op 31 maart 2008 overleed hij na gesterkt te zijn door het Sacrament der Ziekenzalving. Na de gezongen Eucharistieviering in de H. Plechelmuskerk te Dcurningen werd hij op 3 april begraven op het R.K. kerkhof aldaar.

Hij kwam uit een gezin met vier zussen en twee broers. Op jonge leeftijd is hij gaan werken als timmerman. Op 26 mei 1955 is hij getrouwd met Fien Mazeland. Samen kregen ze drie kinderen en zes kleinkinderen.

Zijn erf bood zoveel moois, want daar kon hij genieten van de natuur o.a. vogels en schapen. Het werken in zijn werkplaats was zijn lust en zijn leven. Vele meubelstukken heeft hij voor zijn kinderen gemaakt.

Vorig jaar kreeg hij te horen dat hij ernstig ziek was, het was voor hem dan ook zeer moeilijk om daarmee om te gaan. Wij zijn je dankbaar voor alles wat je voor ons gedaan hebt.

*Lieve pa, we zullen je erg missen,  
maar je bent voor altijd in ons hart.*