



In **U**, **o** **H**eer, heb ik mijn vertrouwengesteld.

En vous, **S**eigneur, j'ai mis mon espérance.

Gedenk in Uw H. Misoffer en gebeden
de Ziel van

GERRIT JAN TANKE,

echtgenoot van

JOHANNA MARIA TER BEEK,

geboren te Lonneker 18 Augustus 1894,
overleden te Hengelo (O.), na het ontvangen
van de H. H. Sacramenten der stervenden,
20 Mei 1951 en begraven 23 Mei d.o.v. op
het R. K. Kerkhof aldaar.

Aangetast door een kwaal, die niet ge-
nezen wilde, heeft hij met voorbeeldige
gelatenheid zijn pijnlijke ziekte gedragen
en gelouterd door het lijden mocht hij in
groot vertrouwen zijn ziel teruggeven aan
zijn Schepper.

Als een goed huisvader, een trouw echt-
genoot en een voorbeeldig christen heeft
hij zijn aardse pelgrimstocht volbracht.
Welnu dan, goede en getrouwe knecht, in
het kleine op aarde zijt gij getrouw geweest,
in het grote zal God U in de hemel lonen.

Wat geen oog gezien heeft en geen oor
gehoord en nooit in een menserverstand is
opgenomen, dat heeft God weggelegd voor
hen die Hem zoeken en beminnen.

Dierbare echtgenote, wees getroost in uw
leed door nu hoop op God; op aarde waren
wij innig verenigd, mogen wij het nu nog
zijn en zeker later in God, in blijvende
vreugde.

Dierbare kinderen, slechts één verlangen
heb ik: groeit op in eer en deugd en in
liefde tot God: dan is uw leven en toekomst
veilig, dan zult gij voor moeder altijd een
steun zijn, dan zult gij uw vader niet vergeten.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Onze Vader.

Wees gegroet.