



*Om je heengaan treuren wij
om wat je was zijn wij dankbaar...*

Ter dierbare herinnering aan

Jan Tanke

Hij werd geboren op 12 april 1924 te Weerselo (Hasselo). Hij is overleden op 24 maart 1995 te Hengelo (Ov.). Na een gezongen uitvaartviering hebben we hem op 28 maart 1995 te ruste gelegd op het parochieel kerkhof te Deurningen.

In het toen nog landelijke Hasselo is Jan opgegroeid en door op latere leeftijd te trouwen heeft hij met volle teugen genoten van zijn jonge jaren. Hij werkte hard op de boerderij en in 1966 trouwde hij met Annie. Ze werden verblijd met een tweeling, Ans en Rita, waar hij erg trots op was.

Ze hadden samen vele gelukkige jaren, maar rond 1976 kwam er een wending in zijn leven doordat veels te vroeg de boerderij verkocht moest worden in verband met de opbouw van de Hasseler-Es. Door alles wat er zich hieromtrent afspeelde werd Jan getroffen door een ernstig hart-infarct. Hierdoor moest hij een heel ander leven opbouwen met zijn gezin en dat deed hij aan de Vossenbeltweg. Met wat vee en zijn hobby timmeren voelde hij zich in zijn element. Hij voelde zich snel thuis in wat omschreven kan worden als "n Kaamp".

Dit was zijn bestemming, het was voor hem als een vakantie. Vaak kwamen mensen een beroep op hem doen, nooit tevergeefs, om iets te laten maken of te repareren. Ook voor de kerk heeft hij menig voorwerp gemaakt. Voor iedereen stond hij klaar, maar met zijn twee dochters had hij een speciale

band. Het was voor Jan dan ook fijn om te weten dat ze voor zichzelf een goed thuis hebben gevonden en hij verheugde zich erop dat hij binnenkort opa werd.

Jan was een "praktische" gelovige, hij bezocht regelmatig de kerk, maar wilde dat zijn leven er door de week ook aan beantwoordde. Dat kwam naar voren zoals hij zijn kinderen voorging en zoals hij met zijn medemens omging.

Jan was hard voor zichzelf en leefde met de dag. Hij genoot van de vrijheid om hem heen en wilde nog zoveel mogelijk uit het leven halen. De laatste 5 jaar was hij thuis met Annie in zijn naar eigen inzicht ingerichte en verbouwde woning met uitzicht op het land. Toch heeft hij er een hele moeilijke periode beleefd om uit te maken of hij zich moest laten opereren. In het gezin en met vele mensen heeft Jan hierover gewikt en gewogen. Hij koos ervoor om nog een tijdje bij zijn gezin te kunnen leven.

Maar na de operatie is het hem niet gegeven om die wens in vervulling te laten gaan. Na in gebed afscheid te hebben genomen is Jan van ons heengegaan.

Jan, je hebt hier bij ons je leven ten volle geleefd, wij hebben zorg om je gehad, omdat we zo van je hielden...

Vind nu de rust in het Huis van God.

Voor uw belangstelling tijdens zijn laatste levensperiode en uw medeleven na zijn overlijden zeggen wij u hartelijk dank.

Annie Tanke-Wender
Ans en Franc
Rita en Frank