

Zie, o goede en allerzoetste Jezus, ik werp mij op mijne knieën voor uw aanschijn neer, en bid en smeek U met de grootste yurigheid des gemoeds, dat' Oij levendige gevoelens van geloof, hoop en liefde, en een waar berouw over mijne zonden en den zeer vasten wil om deze te verbeteren in mijn hart gelievet te prenten, terwijl ik met een groote genegenheid en droefheid des harten uwe vijf wonden bij mij zelven overweeg en in den geest aanschouw, dit voor oogen hebbende, wat reeds de profeet David over U, o goede Jezus, in uwen mond legde; *Zij hebben mijne handen en voeten doorboord; zij hebben al mijne boondersen geteld.*

(Ps. XXI. 17, 18.)

Volle aflaat voor de overledenen als men bovenstaand gebed na eerst geblecht en gecommuniceerd te hebben voor een kruisbeeld bidt, met bijvoeging van een ander gebed tot intentie van Z. H. den Paus.

(Decreet van Z. H. Paus Pius IX, 31 Juli 1858.)

Men voldoet aan de laatste voorwaarde van het decreet door vijf Onze Vaders en vijf Wees-Gegroeten of andere dergelijke gebeden tot intentie van den H. Vader te bidden.



MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID

(100 dagen aflaat)

Bld voor de ziel van zaliger
Euphemia Margaretha TAPPEL

echtgenoot van

Johannes Maria Reuvers,

geboren te *Emmen*, 21 April 1905
en overleden te Utrecht, 29 Mei 1932,
voorzien van de laatste H. H. Sacra-
menten, en begraven op het R. K. Kerk-
hof van den H. Trudo te Eindhoven.

Hoedanig is ons leven? Eén damp is het,
die voor een weinig tijds verschijnt en daarop
vergaan zal.

God sprak: Zie Ik neem door een zwaren
slag degene van U weg, die gij zoo zeer be-
mindet, gij moogt nochtans niet weenen of
klagen, gij moogt slechts stilzwijgend zuchten.

God vermengt het geluk dezer aarde met
bitterheid, opdat wij een ander geluk zouden
zoeken, waarvan de zoetigheden niet bedrieg-
lijk zijn

Zij was eenvoudig en rechtzinnig, God
vreezend en afwijkend van het kwaad, vol-
hardde in een braaf leven en in een heiligen
omgang.

Heer, Gij weet, dat ik mijne ziel zuiver heb
bewaard en nooit met hen omging, die in
lichtzinnigheid wandelden.

Dierbare echtgenoot, ouders en familie, ik
sterf wel, maar mijne liefde sterft niet, gelijk
ik U allen bemind heb op aarde, aldus zal
ik U blijven liefhebben in den hemel, waar ik
voor U zal blijven bidden — Vaartwel en
bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid!