





Dankbare herinnering aan

**EUPHEMIA MARGARETHA WILHELMINA
TAPPEL**

sinds 25 december 1969 weduwe van

Andreas Rolink

Zij werd geboren op 28 februari 1897 te Erica. Na gesterkt te zijn door het Sacrament van de zieken overleed zij aldaar op 21 april 1983. Op 26 april d.a.v. werd haar lichaam te rusten gelegd op het parochiekerkhof te Erica.

Bedroefd, maar dankbaar voor haar lange leven temidden van ons, namen wij afscheid van een zorgzame moeder en liefdevolle oma. Haar nagedachtenis houden wij in ere. Zij was een voorbeeldige en diepgelovige vrouw, die klaar stond voor iedereen die haar hulp nodig had, heel bijzonder voor haar broer bij haar in huis.

Zij beleefde haar overtuigd geloof op haar eigen manier — waarbij ook haar rozenkrans een grote plaats innam — maar tegelijkertijd was zij vol begrip voor de nieuwe tijd en wist haar vertrouwen te geven aan men-

sen van goede wil die anders dachten en deden dan zij gewend was.

Haar liefde tot God uitte zij in haar liefde voor haar kinderen en kleinkinderen, in haar gulheid voor de missie en voor mensen-innood, in haar bewondering voor de natuur, voor bloemen en planten. Haar leven was een verbonden-zijn met haar God.

In die verbondenheid met haar God kon zij ook moedig dit aardse leven beëindigen: biddend tot haar Heer om haar te komen halen. Voor haar was de lichamelijke dood geen einde, maar het begin van nieuw en echt leven. Tot in haar sterven toe was zij een voorbeeld voor hen die haar het meest nabij stonden.

Gelovig vertrouwen wij er op dat zij nu leeft in vrede bij God. Moge zij nu, samen met vader en opa, voor altijd gelukkig zijn bij haar en onze God.

Hartelijk dank voor uw gebed en meelevens.

Familie Rolink.