



*Vergeet mij niet en
wees goed voor elkaar.*



Dankbaar voor zijn zorg en liefde voor ons,
bidden wij voor

GERHARDUS HERMANNUS TAPPEL

sinds 23 juni 1953 weduwnaar van

Maria Margaretha Aleida Heijnen

Hij werd geboren op 24 augustus 1901 te Erica. In het bejaardencentrum „De Barger-es” is hij vol overgave aan de Heer van leven en dood overleden op woensdag 5 juni 1985. Na de plechtige gezongen uitvaartdienst in de parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica op maandag 10 juni 1985, hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.

Bijna 20 jaar was Geert Tappel door een oogziekte zo goed als blind. Toen zijn vrouw reeds in 1953 aan een slepende ziekte overleed, gaf hij als vader al zijn zorg en liefde aan zijn acht kinderen. Met grote belangstelling bleef hij hun wegen volgen, en nooit ontbrak hij op de verjaardagen, ook niet toen hij de laatste jaren in het verpleeghuis „De Horst” en daarna in het verzorgingscentrum „De Barger-es” aangewezen was op de hulp van anderen.

Ondanks alles bewaarde hij zijn goed humeur, was altijd in voor een grapje en zonder klagen aanvaardde hij het gemis niet te kunnen zien en was hij ontzettend dankbaar voor alles wat velen voor hem betekenden.

Zolang het ging keerde hij graag in de weekenden terug naar zijn ouderlijk huis te Erica. Zijn zoon Joop regelde alles voor hem. Hij genoot er zichtbaar van.

Geert Tappel was een man met een brede belangstelling. Hij kon overal over mee praten en hij vond het prachtig als je de tijd nam om eens gezellig met hem door te praten over hoe het vroeger was en over de tegenwoordige tijd.

Veel heeft hij in dit opzicht ook gehad aan zijn trouwe kameraad Duursma die hem jarenlang elke dag bezocht. Hij heeft in zijn leven hard moeten werken en heeft veel mogen helpen opbouwen.

Zijn zorg was dan ook dat de jongeren goed en trouw zouden bewaren alles wat met zoveel moeite in zijn jonge jaren tot stand was gebracht.

Gerhardus Hermannus Tappel heeft als een goede en getrouwe knecht zijn geloof trouw en vol overtuiging bewaard, leefde met hart en ziel mee met de mensen om hem heen en was een goed en tevreden mens. Daarom mogen wij met geloof en vertrouwen bidden dat God de Heer hem zal opnemen in de vreugde en de vrede van de hemelse heerlijkheid, waar hij voor altijd gelukkig zal zijn.

Geert Tappel moge rusten in vrede.

Voor uw gebeden, uw meeleven en uw belangstelling zeggen wij u heel hartelijk dank.

Familie TAPPEL.