





Dankbaar gedenken wij
Johannes Bernardus Tappel
Joop

Geboren 6 april 1942 in Erica
Heengegaan 30 maart 2008 in Emmen

Wij hebben afscheid van Joop genomen tijdens de gezongen uitvaartviering in de parochiekerk van Erica op 4 april. Aansluitend hebben wij zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd op het parochiekerkhof eveneens te Erica.

Joop was de zevende in een gezin van acht broers en zussen.

Hij werd loodgieter. Iemand die zijn vak goed onder de knie had en dan ook vakkundig en met hart en ziel zijn werk verrichtte. Hij groeide uit tot een gewaardeerde werknemer bij de firma Middel.

In de vrije tijd is Joop lang actief geweest in het verenigingsleven. Velen herinneren hem als één van de leiders binnen de padvinderij.

Joop had oog en hart voor anderen. Dit kwam ondermeer tot uitdrukking in zijn zorgzame omgang met 'ome Jans'. Wij denken dankbaar terug aan het vele goede dat hij gegeven heeft aan zijn vader, juist ook toen vader meer afhankelijk

werd van anderen en aangewezen was op zorg en verpleging.

Wij herinneren hem als een man van weinig woorden. In alles was hij duidelijk en oprecht. Iemand waarop je kunt bouwen. Hij was een graag geziene oom bij zijn neven en nichten.

Naarmate hij ouder werd kreeg hij te maken met een afnemende gezondheid. Voor hem en zijn omgeving is dit niet altijd even gemakkelijk geweest.

Een ernstig infarct veranderde zijn leven van het ene moment op het andere. Wij konden hem enkel nog nabij zijn in het ziekenhuis. Hier heeft hij zijn leven terug gegeven aan zijn Schepper.

Wij zijn verdrietig omdat wij hem nu al moeten missen. Wij hadden hem nog zo graag in ons midden gehad. Tegelijkertijd zijn wij dankbaar voor het vele goede dat van hem is uitgegaan.

Moge hij rusten in vrede

*Voor uw getoonde belangstelling en medeleven
zijn wij u allen oprecht dankbaar.*

Broers, zussen,
Zwagers, schoonzussen,
Neven en nichten