





Dankbare herinnering aan

**MARGARETHA TAPPEL**

weduwe van **JOHANNES EVERS**

Zij werd te Erica geboren op 10 september 1903. Vrij lang bleef zij ongetrouwd, totdat zij op 17 oktober 1942 in het huwelijk trad. Sinds 10 mei 1972 was zij weduwe en woonde met haar enige dochter samen, die na vaders dood met echtgenoot en kinderen naar Erica was teruggekomen. Bewust dat God haar onverwacht kon oproepen, is zij plotseling overleden op 18 januari 1975. Haar stoffelijk lichaam hebben we op 22 januari d.a.v. begraven naast dat van haar man op het katholieke kerkhof van Erica.

Moeder, wij blijven u zien met uw zorgende handen en in uw eenvoudig leven tot op de avond van uw heengaan uit deze wereld. U voelde, dat uw hart niet veel meer kon doorstaan en toch wilde u uzelf niet ontzien omwille van de anderen, op de eerste plaats uw kleinkinderen.

Oma, u hebt uw kleinkinderen nog willen helpen en toedekken. Daarmee hebt u uw toewijding en meeleven tot het einde toe getoond. Aan u bewaren we een mooie herinnering van een lieve, bescheiden vrouw. Moeder en oma wij wensen u van ganser harte Gods vrede en vreugde toe. Dank u wel voor alles wat u voor ons gedaan hebt. We hopen, dat u met vader en opa geniet van het eeuwige leven.

Moge uw voorbeeld voor ons allen een aansporing zijn om in eenvoud samen verder te leven.

Voor de vele bliken van medeleven, ondervonden na het overlijden van onze lieve moeder, zeggen wij u hartelijk dank

Familie POTH-EVERS