





Ter dankbare herinnering aan

**Johannes Pancratius
Tasche**

echtgenoot van

Johanna Hendrika Booyink.

Hij werd geboren te Tubbergen op 12 mei 1906. Plotseling overleed hij thuis op 16 januari 1990.

Na een plechtige uitvaartdienst hebben we op 20 januari zijn lichaam te rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Fleringen, gelovend dat hij nu mag voortleven bij de Heer.

Tijd om afscheid te nemen was er niet zo plotseling heeft God hem tot zich geroepen. Hij was een goede en trouwe echtgenoot, die heel veel van zijn vrouw hield en alles voor haar betekende.

Hij was een goede vader en opa voor zijn kinderen en kleinkinderen, die hij met liefde en zorg omringde.

In 1988 mochten ze samen hun gouden huwelijksfeest vieren waar hij met dankbare herinnering op terug kon zien.

Heel zijn leven heeft hij hard gewerkt voor zijn gezin.

Hij heeft een mooie zaak opgebouwd en door zijn vakmanschap verwierf hij zich het vertrouwen van velen uit Fleringen en omgeving.

Tot op de laatste dag kwam hij nog in de werkplaats waar hij altijd zo graag heeft gewerkt.

Hij zocht er contact met de mensen wat voor hem heel veel betekende.

Hij was ook diepgelovig en erg godsdienstig. Droefheid vervult ons bij dit afscheid maar dankbaar zijn wij dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben.

Over de dood heen zullen wij met elkaar verbonden blijven.

Moge de vreugde en de vrede nu ten volle zijn deel zijn bij God in de stad van de eeuwige vrede.

Voor uw blijk van medeleven na het plotseling heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, betuigen wij U hierbij onze oprechte dank.

J.H. Tasche - Booyink
Kinderen en kleinkinderen

Fleringen, 20 januari 1990
Oldenzaalseweg 103