



Voor Uw medeleven ons betoond tijdens de ziekte, het plotseling overlijden en de begrafenis van mijn innig geliefde man, onze lieve, zorgzame vader en opa, onze oprechte dank.

J. G. Theunissen-Kok
Kinderen
Kleinkinderen

Alois Theunissen

geboren: 31-7-1907

overleden: 14-6-1978

Wie kan woorden vinden voor het afscheid van mijn lieve, zorgzame man en goede vader.

Van hem geen grote woorden, maar voor ons onvergetelijk.

Wat echt en waar is, telde voor hem, en met grote stiptheid, zette hij die om in woorden en daden, voor iedereen die om raad vroeg.

In zijn 43-jarig huwelijksleven is hij op deze wijze voor moeder een grote steun geweest en voor de kinderen een goede vader en trouwe kameraad.

Lieve vader, heb dank!

Lieve moeder Maria, bid voor Uw kind, in wie hij zoveel vertrouwen had.

Zijn opgewekte levenshouding en zijn diepe geloof, zijn ons tot voorbeeld!