



O GOEDE EN ZEER ZOETE JEZUS, zie mij hier in uwe tegenwoordigheid neergeknield. Ik bid en smeeek U met al de vurigheid mijner ziel dat gij in mijn hart de levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde, alsook een waarachtig leedwezen en vast voornemen van mij te beteren zoudt inprenten, terwijl ik met eene groote helde en eene groote smart in mij zelve overweeg en in mijnen geest aanschouw uwe vijf wonden en mij voor oogen stel hetgeen de profeet David van u zelf, O goede Jezus, zegde: Zij hebben mijne handen en voeten doorboord, zij hebben al mijne leden afgeleid.

Vollen aflat.



# BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

DEN ZEEREERW. HEER

## ADRIANUS JOANNES THEUNS

geboren te Ossendrecht, 10 Januari 1852,

Priester gewijd, 26 Mei 1877.

Assistent te Bavel, 4 Sept. 1880.

Kapelaan te Hoofdplaat, 26 Aug. 1881,

Kapelaan te Heerle, 12 Mei 1886,

Kapelaan te Etten, 17 Juni 1893,

Pastoor te Zeeuwsch-Clinge, 22 Maart 1901,

Pastoor te Hontenisse, 19 Sept. 1908,

Rustend priester te Hontenisse, 24 Aug. 1922,

aldaar overleden 10 Juni 1923,

voorzien van de H.H.Sacramenten der stervenden.

Mijn Vader! kan deze kelk niet voorbijgaan,  
tenzij ik hem drinke, Uw wil geschiede.

Mt. XXVI, 42.

Dierbare Familie, Medebroeders in het H. Prie-  
sterschap, en gij, mijne oud-parochianen, ik smEEK  
u, bij onzen Heer Jezus-Christus, en bij de liefde  
van den H. Geest, helpt mij door uwe gebeden voor  
mij tot God

Rom XV, 29.

Verleen, o Heer, wij bidden U. dat de ziel van  
uwen dienaar, den Priester Adrianus, dien gij in  
deze wereld met de heilige bediening vereerd hebt,  
zich in den hemel heerlijk moge verheugen. Door  
Christus onzen Heer Amen.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.