





Dankbaar gedenken wij

Jannes Antonius Theusink

weduwnaar van

KATHARINA MARIA JOHANNA WIEFHOF

Hij werd geboren op 24 november 1908 te Enschede en overleed, toch nog onverwacht, in het Ziekenhuis "de Stadsmaten" te Enschede op 8 juni 1985, zesenzeventig jaar oud. De Uitvaartdienst was in de St.Jacobuskerk te Enschede op 13 juni, waarna we hem bij moeder te ruste hebben gelegd op de Oosterbegraafplaats.

Papa heeft, samen met moeder, altijd alle zorg voor zijn gezin gehad. Hij gaf ons een fijne jeugd. Het was wel hard werken om alle zeven kinderen de kans te geven zich te ontplooien. Maar dat was zijn ideaal.

Door zijn aard bleef er, ook na moeders dood, een hechte band tussen de familieleden. Vanaf zijn achttiende jaar was hij meubelmaker. Zijn werk was zijn leven. Zelfs na zijn pensionering heeft hij voor zijn kinderen en kleinkinderen nog vele meubelstukken gemaakt. Ook heeft hij een bijdrage geleverd aan het interieur van de Jacobuskerk. Zo zal hij bij velen in herinnering blijven voortleven.

Muziek was zijn grootste hobby. Meer dan zestig jaar was hij een plichtsgetrouw lid van het kerkkoor. In mei 1982 kreeg hij daarvoor de pauselijke onderscheiding Bene Merenti, waarmee hij zeer verguld was.

Zo willen we hem in gedachten houden: hij was tevreden, levenslustig, optimistisch, plichtsgetrouw en goedaardig. Hij kende alleen maar vrienden: bij het Jacobuskoor,

de ecclesia-gespreksgroep, in zijn werkring en naaste omgeving.

Onverwacht, - maar door een hartaanval niet geheel onvoorbereid, werd hij door de dood getroffen. Al doet zijn heengaan ons pijn en verdriet, wij willen dankbaar zijn, dat hem een lang en pijnlijk ziekbed bespaard is gebleven.

Geheel in overeenstemming met zijn geloof in God vertrouwen we op het woord van de Heer: "Wie dit brood eet zal leven in eeuwigheid". Bij God zal hij nu zijn stem voegen bij het koor van de engelen, dat zonder ophouden zingt: "Sanctus..."

Moge hij rusten in vrede.

Bij deze danken we allen hartelijk, die hebben meegeleefd tijdens zijn ziekte en hun deelneming hebben betuigd bij zijn uitvaart en begrafenis.

De kinderen en kleinkinderen

juni 1985