



*"Groot is de leegte die je achter laat  
mooi zijn de herinneringen die blijven."*

## **Franciscus Antonius Theussing**

Hij is geboren op 2 februari 1925 in het Aamsveen, Glanerbrug. Na een moedig gedragen ziekte is hij op 7 april 1997 overleden te Enschede.

Wij hebben afscheid van hem genomen op 11 april 1997 tijdens een plechtige uitvaartdienst in de St. Josephkerk. Daarna hebben wij hem begeleid op zijn laatste tocht hier op aarde naar het crematorium te Usselo.

Frans was een natuurmens, altijd rondwalend in de bossen, een vogelkenner bij uitstek. Hij genoot van zijn moestuin en was er trots op.

Muziek was zijn lust en zijn leven waaraan hij veel tijd besteedde en kon boeiend spelen op veel verschillende instrumenten.

Gezelligheid kent geen tijd. Een echte verteller was Frans. Bij een feestje of bezoek werden er altijd wel een paar typische Twentsche anecdote's op vermakelijke wijze door Frans verteld.

Nu is hij bij zijn God, die licht wil zijn. Dat hij nu bij de levende Heer mag zijn. Dat hij rustte in vrede.

Voor uw medeleven en belangstelling bij dit afscheid, zeggen wij u onze oprechte dank.

Fam. Theussing

11 april 1997.