



In dankbare herinnering aan

## Hendrik Johan Theussing

echtgenoot van Annie Theussing - de Rijter

Hendrik werd op 2 oktober 1919 geboren in Glanerbrug. Op 23 december 2001 is hij toch nog onverwacht gestorven.

Na een uitvaartdienst in de parochiekerk van de Heilige Gerardus Majella in Overdinkel heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden in het crematorium "Enschede" op 29 december.

Hendrik heeft zijn gehele leven in dienst gesteld van zijn gezin en zijn omgeving. Altijd stond hij voor hen klaar en niets was hem teveel. Ruim 52 jaar is hij een goede echtgenoot geweest, die bijzonder kon genieten van zijn kinderen en kleinkinderen. Hij deed dat op zijn eigen wijze, stil en niet uitbundig. Vrijwel zijn gehele werkzame leven is hij schoenmaker geweest; een beroep wat later ook thuis nog werd voortgezet. Handig als hij was bouwde hij zijn eigen machines en gereedschappen, want daarmee kon hij een nog betere kwaliteit leveren. Service en kwaliteit hebben altijd voorop gestaan. Naast het schoenmaken was Hendrik in zijn schuur veel

bezig met het maken van televisies, radio's, wasmachines, klokken etc. Alles wat stuk was wist hij te maken. Ook toen hij al wat ouder was, klom hij nog over hoge daken om antennes te plaatsen. In alles stond hij ten dienste van anderen. Op latere leeftijd vond hij in de muziek een enorme uitlaatklep. Vele instrumenten werden gespeeld, waarbij de voorliefde voor het keyboard en de gitaar duidelijk werden. Enorm veel plezier vond hij in het spelen thuis, maar vooral ook in de bijeenkomsten met de Kalibobo's.

Enkele jaren geleden werd Hendrik getroffen door een lichte beroerte. Een aantal maanden in het Roessingh deden hem redelijk herstellen alhoewel hij er moeite mee bleef houden hierna de instrumenten niet meer als vanouds te kunnen bespelen.

Op 23 december overleed Hendrik, zittend aan tafel, in het bijzijn van Annie.

Wij zullen hem blijven herinneren als een zorgzame goede man, vader, opa en overgrootvader.

Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie belangstelling en medeleven.

Annie Theussing - de Rijter  
Kinderen en kleinkinderen