





In herinnering aan

Hermina Johanna Agnes
Muller - Theussing
Minie

weduwe van Herman Muller

* 27 februari 1918 † 23 januari 2011

Aan het lange levenspad van Minie Muller is nu een einde gekomen. Ze werd geboren als eerste dochter van Herman Theussing en Mina Theussing-Kalter. Er werd van haar, als oudste zus van zes broers en een zus, al vroeg verwacht dat ze meehielp in de huishouding. Dit heeft voor een groot deel haar karakter gevormd. Ze was een

zorgzame, betrokken en bemoederende vrouw die veel om haar familie gaf. Ze plaatste zichzelf vaak op de achtergrond. Op latere leeftijd ontmoette ze haar man Herman Muller, waarmee ze meer dan 50 jaar gelukkig getrouwd is geweest. Haar huwelijk bleef kinderloos maar de kinderen van haar broers en zus waren ook een beetje "haar kinderen". Zij waren altijd hartelijk welkom, vroeger verwend met zoetigheden en later met een hapje en een drankje. In de laatste jaren van haar leven verloor vooral haar geest in kracht en uiteindelijk gaf ook haar lichaam het op, haar kaarsje was opgebrand. Laten we bidden dat Minie nu rust bij God mag vinden en laat haar in onze harten verder leven.

*Voor uw belangstelling en medeleven
danken wij U hartelijk.*

*Familie Theussing
Familie Muller*