





In dankbare herinnering aan

## ALDA TEN THIJE

Zij werd geboren te Hengevelde op 21 februari 1962. Een ongelijke en vaak moeilijke strijd moest zij opgeven toen de levensvlam in haar hart ophield met branden op 23 augustus 1994. Op 10 maart 1994 is zij gesterkt door het Sacrament van de Zieken. Na de Eucharistieviering ten afscheid hebben wij haar lichaam ten rusten gelegd op het parochieel kerkhof van Hengevelde op 27 augustus 1994.

Het is moeilijk om afscheid te moeten nemen op zo'n jonge leeftijd. Na mijn geboorte bleek al snel dat mijn ziekte een moeilijke zou zijn en blijven. Al vroeg in mijn leven heb ik Pa moeten missen, het was een dieptepunt voor ons allemaal. Veel hebben we met elkaar meegemaakt en doorstaan. Leuke dingen, mooie dagen en verdrietige dagen, ze wisselden elkaar af als berg en dal. Soms was het worstelen en konden we met veel pijn en moeite verder. Ondanks de goede zorgen en contacten van en met de artsen en verplegend personeel in het ziekenhuis waar ik "kind aan huis was", het vertrouwen en het meeleven, was het soms moeilijk om optimistisch te blijven.

Als ik me op de "berg" voelde leek het of ik de hele wereld aankon. Was ik in het "dal", dan reikte mijn toekomstbeeld niet veel verder dan de volgende dag. Maar steeds weer was Ma er, iedere dag, was er mijn familie, waren er mijn vriendinnen en vele anderen. En daardoor ben ik er vaak weer doorgekomen. Ik was vaak opstandig en ik ben dankbaar dat we steeds met elkaar konden praten en overleggen.

Lieve familie, lieve allemaal, bedankt voor jullie liefde en vriendschap, voor het geduld en het begrip; daardoor werd draaglijk wat soms ondraaglijk leek, konden we doen wat soms ondenkbaar was.

Ook thuiszorg, artsen en verplegend personeel van het ziekenhuis in Hengelo wil ik danken voor alles wat zij voor mij gedaan hebben, heel mijn leven.

---

Voor uw soms jarenlange meeleven, uw bezoekjes en steun; voor uw meeleven bij het overlijden en het afscheid van onze lieve Alda zeggen wij u dank. Het was voor ons een kracht en een troost. Mogen wij u vragen Alda in uw gebeden te blijven gedenken.

Familie ten Thije