



Ter herinnering aan

**Gerhardus Johannes
ten Thije**

echtgenoot van

Johanna Wilhelmina Put

Hij werd geboren op 10 december 1906. Op 17 april 1982 overleed hij te Haaksbergen; op 21 april hebben we afscheid genomen in een Uitvaartdienst in de Pancratiuskerk, waarna we zijn lichaam naar het crematorium te Usselo hebben gebracht.

Met dankbaarheid en respect denken we terug aan Gerard ten Thije. Hij was een goedig man, bescheiden en opgevoerd van karakter. In zijn actieve jaren was zijn werk in de bouw, kelders maken; maar zijn hart ging uit naar de natuur. Veel was hij in de tuin; daar lag zijn hobby, zeker in zijn pensioengerechtigde jaren. Ook het wild in de natuur had zijn voorliefde.

Zelf was hij geen vader van kinderen: hun enig kind moesten zij weer afstaan bij de geboorte. Maar hij was een vriend van kinderen: hij verstond de

kunst, op goedge en kinderlijke wijze met hen om te gaan.

De laatste jaren woonde hij in Haaksbergen, al ging zijn voorkeur nog steeds uit naar Stepelo en Beckum. Een ziekte brak in de laatste tijd zijn gezondheid: hij kon zich op het einde nauwelijks verstaanbaar maken; en ten laatste kon hij met woorden geen afscheid nemen.

Bewust ontving hij het Sacrament der Zieken, en gaf hij zijn leven terug in Gods hand. Wij bidden hem toe: eeuwig leven in Gods Vaderhuis.

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven bij de ziekte en het overlijden van mijn man, zeg ik u oprechte dank.

J. W. ten Thije - Put

Haaksbergen, april 1982