



Rudie ten Thije

5 november 1969

21 november 2012

Jij

Dat je toch zo blij kon zijn.
Met elke dag die je werd gegeven.
Dat je op veel kleine dingen
Zo gretig wist te leven

Dat je zo vol goede moed kon zijn
Zo'n berusting kon verwerven
Dat jij zo gehecht aan het leven
Toen het nodig was, kon sterven.
Dat jij zo dacht en bij ons kon zijn
Maakt alles minder zwaar
Echt sterven zul je voor ons nooit
Omdat je voortleeft in ons hart

Lieve donor

In juli 2003 begon voor mij een nieuw leven dankzij de longen die jij, een voor mij onbekende donor, mij schonk.

Ik heb daardoor ruim 8 fantastische jaren EXTRA gehad, mijn dank is niet in woorden te uit te drukken, dus daarom gewoon

DANK JE WEL

Rudie.

Wij danken u voor u medeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte en bij dit afscheid.
Dit was voor ons een grote steun.

fam. ten Thije en fam. Vrielink

Don't take your organs to heaven,
heaven knows we need them here.