



DOOR UW KRUIS EN LIJDEN
VERLOS ONS HEER



In Uw godvruchtig gebed wordt aanbevolen
de Ziel van Zaliger

Geertruida Hendrina Johanna Trip

Echtgenote van

Johannes Franken

geboren te Gaanderen (ambt Doetinchem)
5 Febr. 1891, voorzien van de H.H. Genade-
middelen der H. Kerk, na een geduldig
gedragen lijden en in volle overgave aan
Gods H. Beschikking, overleden 19 Febr.
1954 in het St. Jozef Ziekenhuis te Doe-
tinchem en 23 Febr. d.o.v. op het R.K. Kerk-
hof te Etten begraven.

De overledene was een trouw echtgenote, een
liefhebbende en zorgzame moeder van hare kin-
deren, een goede vriendin en behulpzame en
blijde buurvrouw in de buurtschap Warm. Daar-
om zal zij voor velen, bijzonder voor haar gezin,
een groot gemis zijn.

Zij was echter ook een vrouw van geloof, die
haar gezin door woord en voorbeeld godsdienstig
heeft geleid. Daarom heeft zij zelve Gods H. Wil
aanvaard en zullen ook haar man en kinderen
haar voorbeeld volgen en zeggen: „God heeft
gegeven, Hij heeft genomen, Zijn H. Wil zij
geëerbiedigd.”

Haar lijden is haar verzacht en vergemakkelijkt
geworden door de liefde, toewijding en gebed
van haar echtgenoot, kinderen, familie en kennis-
sen. Daarvoor zal zij van uit de Hemel hen allen
dankbaar blijven.

Dierbare echtgenoot en kinderen, treurt niet
als zij die geen geloof hebben. Blijft God en el-
kander trouw en bidt voor mij.

Wees, smeken wij U, o Heer, de ziel van Uw
dienares Geertruida om haar menselijke zwakhe-
den genadig en gedenk haar lijden en het goede
dat zij gedaan heeft. Verleen haar de hemelse
Woontent in Uw eeuwige glorie. Door Christus,
onzen Heer.

ONZE VADER — WEES GEGROET

Zij ruste in vrede