



Dank goede vrienden

voor al het moeite

dat wij samen beleefd hebben

Ter gedachtenis aan

**FRANCISCUS ANTONIUS JOHANNES
TROMMELEN**

echtgenoot van
Maria Johanna Theresia Ellenbroek.

Geboren 19 mei 1925 te Apeldoorn.
Overleden 23 mei 1995 te Glanerbrug.

Na de uitvaartdienst in de
parochiekerk te Glanerbrug hebben wij
hem op 27 mei d.a.v. te ruste gelegd
op het parochiële kerkhof.

Nu we het feest gaan vieren van 's Heren
Hemelvaart, staan we heel onverwacht
bij de hemelvaart van mijn lieve man,
onze goede vader en opa.
Hij ging als een diep gelovig mens door
het leven. Dit stak hij niet onder stoelen
of banken, maar ging recht door zee en
kwam er voor uit hoe hij er over dacht.

Zijn gezin was hem erg dierbaar, daar
zorgde hij voor een sterke band en on-
derlinge liefde.

Als onderwijzer was hij een goede le-
raar. Het godsdienstige leven wist hij ook
hier door te geven.

Voor de kerk was hem niets te veel.
De zangkoren konden altijd op hem re-
kenen. Gods lof zong hij met een diepe
inhoud.

In de natuur vond hij ook zijn vreugde.
De mineralen kregen van hem veel aan-
dacht.

Ook de tuin wist hij tot plezier van allen
te verzorgen.

Moge hij nu voor eeuwig zingen met alle
koren der engelen.

Wij vragen nu dat hij op voorspraak van
Maria voor eeuwig mag leven bij de
Vader in de Hemel.

Voor uw deelneming, ondervonden na
het plotselinge overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa zeg-
gen wij u hartelijk dank.

M.J.T. Trommelen - Ellenbroek
Kinderen en kleinkinderen.