



ECCE HOMO



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
FRANCISCUS TROOST,
weduwnaar van
CATHARINA KOORZIEN,
en van
SUSANNA VAN DEN BELD,

*overleden te Oldenzaal, den 27 November 1873, in
den ouderdom van 73 jaren en 7 maanden, na
voorzien te zijn van de heilige Sacramenten aër
stervenden en den 1 December begraven op het
R. K. Kerkhof aldaar.*



Hoort kinderen, de lessen uws vaders, en
luistert naar zijne vermaningen. Spreuk. IV, 1.

Wij zullen vele goederen ontvangen, in dier
wij God vreezen; want wij zijn kinderen der
heiligen, en verwachten het leven, het welk
God zal schenken aan hen, die Hem in het ge-
loof nooit ontrouw worden.

Tobias. IV, 23 II, 28.

In mijne benaauwdheid heb ik den Heer aan
geroepen, en ben niet bedrogen; want bij den
Heer is barmhartigheid, en bij Hem is overvloede
verlossing. Ps. LXXVI, 2. CXXIX, 5.

Die in tranen zaaien zullen in vreugde maaien.
Ps. CXXV, 5.

Zoo maakt mijne vreugde volkomen, dat gij
van het zelfde gevoelen zijt, en dezelfde liefde
hebben slechts een hart en eene ziel.

Paul. Philip. II, 2.

Dat hij ruste in vrede.