



Gelovend in de Gemeenschap der Heiligen, vragen  
wij U in uw gebed te gedenken

## Antonius Bernardus Tuchter

Echtgenoot van

**Wilhelmina Geertruida Josepha ter Huurne**

geboren 13 februari 1881 te Buurse, en aldaar op  
3 april 1963 tengevolge van een totale ineenstoring  
plotseling bewusteloos geworden, in welke,  
vooral voor zijn dierbaren zeer verdrietige toestand  
hij onder voorwaarde - omdat uiterlijk geen  
levensteken meer werd waargenomen - nog de  
H. Zalving der Zieken heeft mogen ontvangen.  
Op 6 april d.o.v. is zijn stoffelijk overschot be-  
graven op het R. K. Kerkhof te Buurse.

Volgens Simeon's voorspelling bij de opdracht van  
't Kind Jezus in de tempel is Christus een „teken  
van tegenspraak“ onder de mensen; die in  
hem geloven zeggen: „van Hem komt alle Heil“,  
maar die niet in Hem geloven, zeggen: „ik weet  
't niet . . . of van Hem komt 't Heil in geen geval“.  
Onze overleden dierbare heeft heel z'n leven tot  
de eersten behoord. In al zijn levenssituatie's, als  
kind, als jongeling, als opgroeiende jongeman, in  
zijn verkering, en daarna als echtgenoot en vader,  
als beheerder en bewerker van zijn bedrijf, als  
medemens met de mensen die God hem op zijn  
levensweg liet ontmoeten, heeft hij, weliswaar  
zonder veel woorden, maar daarom niet minder  
duidelijk, iedereen laten voelen, dat God 't enige  
richtsnoer was voor al zijn doen en laten, en of-  
schoon hij, zo naar het uitwendige te oordelen,  
geen sterke persoonlijkheid was, in deze dingen  
heeft hij zich nooit door iemand van de wijs laten  
brengen. Hij bleef volharden, hij bleef trouw aan  
alles wat hij bij zijn plechtige aanneming beloofd  
had, te weten: te willen leven volgens 't hem ge-  
schonken Geloof en te willen verzaken aan iede-  
een en alles wat hem van Christus kon verwijderen.  
Mogen wij allen dit voorbeeld als 'n geestelijke  
erfenis van hem overnemen en zó zijn nagedach-  
tenis eren. GEBED. Wij bidden U Heer, verleen  
hem kwijschelding en laat hem deel hebben aan  
het geluk Uwer uitverkorenen. Amen.