



Gedenk in Uw godvruchtige gebeden
de ziel van zaliger

GERHARDUS WILLEM TEN TUSSCHER

Hij werd geboren 23 november 1881
te Borne en was ruim 45 jaar in de
echt verbonden met

Aleida Geertruida Mulder

Na meermalen gesterkt te zijn door de
genademiddelen van de H. Kerk, is hij,
nog voorzien van het H. Oliesel, plotse-
ling in de Heer overleden 18 juli 1956
en werd 21 juli d.o.v. op het R.K.
Kerkhof te Borne begraven

Groot in geloof en vertrouwen op God, vol liefde
en achting voor de Kerk en haar priesters; streng
van zeden en trouw in plichten, adelde hij zijn
leven door arbeid voor zijn huisgezin

Hij was een van die mannen wier vroomheid niet
ondergaat en voor wien de kroon der gerechtigheid
is weggelegd

Bidden wij tot God voor hem: als loon voor zijn
geloof en liefde de eeuwige zaligheid; voor ons
kracht naar kruis, troost na droefenis

Dierbare echtgenote, dierbare kinderen, deze
scheiding is van korte duur, spoedig zullen wij
elkander wederzien in de hemel

Dit zij uw gedachte: door het kruis naar het
hemelhuis

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID
ONZE VADER - WEES GEGROET