



Eeuwige Vader, ik offer U het bloed, het lijden, den dood van Jezus Christus, de smarten der allerheiligste Maagd en van den H. Jozef, tot delging onzer zonden, tot verlossing van de zielen in het vagevuur, voor de noodwendigheden van onze Moeder de H. Kerk en tot bekeering der zondaars.



Bid voor de Ziel van Zaliger

Mejuffrouw

## Louisa Dominica Tusveld,

geboren te Rijssen 6 Februari 1845 en voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, aldaar overleden den 7 Februari 1931. Begraven op het R. K. Kerkhof in het familiegraf 11 Februari d.a.v.

---

Zij kende slechts ééne zorg; hoe zij 't best aan haren Hemelschen Bruidegom kon behagen. Naar Jezus in 't tabernabel, naar Jezus in de H. Communie was geheel haar streven en verlangen. Ziet, nu zijn hare wenschen vervuld, zij viert haar eeuwig bruilofsfeest met haren Beminde!

Heer, ik heb de schoonheid van Uw huis en de woonstede Uwer heerlijkheid bemind.

Ps. XXV : 8.

Het leed der medemenschen deed hare tranen vloeien en hoe verheugde zij zich wanneer zij dien nood kon lenigen.

Dierbare Zuster, treur niet maar verheug u veeleer over mijn geluk. Houd moed, nu Gij waardig zijt door uw lijden te gelijken op Onzen Heer Jezus Christus en gedenk dat het lijden van dezen tijd in geen vergelijking is met de heerlijkheid die ons geopenbaard wordt.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

---

Ha. Tijhuis - Rijssen.