





Mia Voorpostel - Twyhues

echtgenote van

Jan Voorpostel 15 juni 1974 †

Geboor'n op 27 mei 1925 in Stadlohn. Stöarvn op 10 december 2004 in Rossum, en doarnoa is Mia begraavn op het parochiekerkhof.

“Mia van de Houweboer”

Wie had'nt nog zo mooi kön'n heb'n sam'n. Iej zat'n d'r zo mooi tus'n oons in mer doar geat het nicht altied noa.

Ma greuj'n op in Stadlohn doar help'n ze heur Pa met melkvent'n wat ze later alleen hef doan. In'n oorlog kreeg'n ze onderdak bie boer Robertske woar ze ook n'n tied as dienstmeid is west. In de joar'n 60 leer'n ze Jan ken'n woar ze met ging trouw'n en zo in Rossum in Hollaand kwam te woon'n.

Mer ook hier was't hard wark'n, ne boerderie, veur kearls in hoes en doarna werd'n Maria en

Gerard geboar'n. In 1974 kreeg ze n'n geweldig'n klap te verwerk'n met 't verlees van Pa. As ze 't met n'n nöst'n oawer mekaars ellend had'n, zer ze al rap: 'ander thema', wie drinkt ne kom koffie. Ze wol het leav'n gean van de zönnige kaant bekiek'n, nich veur niks tröf ie her vaak zing'nt in hoes an. Ondanks dat ze 't nich breed had, hef ze 't hele spul bie mekaar hol'n en bin't de keender nooit wat te kot kom'n. Ze had n'n hekel an ruzie en wis good wanneer ze stil mos wen'n. Dat sier'n her. De kleinkeender waar'n her alles. As “Miene Jongs” bie heur an toafel pannekokk'n of soep zaat'n te et'n, dan had ze doar richtig wil an. Verlen'n joar is ze oppereert in 't zeek'nhoes. Ze wol nich weet'n wat ze har. Ze wol gean noar hoes en geniet'n van alles öm her hen. En dat hef ze ok doan het ofgelop'n zomer. Mer de zeekte zet'n zich wear op, ze ging langzaam achteroet, nooit klagend. Toen ze wist wat ze har, hoam't veur her nich mer en met al heur nöste'n um her hen, wist ze dat het good zo was.

Ma en oma, wie kön't d'r good op truw kiek'n, wie hopt dat ie dat doar van boam'n ok doot.

Maria en Paul
Remco, Aron
Gerard en Ilse