



*Elke dag een stapje  
verder naar het eind.  
Elke dag een beetje  
van je kracht verkleind.  
Rusten na een leven  
rusten bij de bron,  
vanwaar lang geleden  
ook je weg begon.*



In liefdevolle herinnering aan

## Marie Groot Severt - Tackenkamp

echtgenote van

### Bernard Groot Severt

Geboren  
17-12-1912

Gestorven  
28-07-2001

Nu zij niet meer in ons midden is blijft de herinnering aan haar over. Al op jonge leeftijd van drie jaar verloor ze al haar moeder die ze alleen maar van een foto heeft gekend. Ze groeide op te Beltrum als jongste van een gezin van vier kinderen. Ze leerde haar man kennen en trouwde op 22 mei 1946. Uit hun huwelijk werden 5 kinderen geboren waar ze zeer trots op was. Ook hield ze zeer veel van haar kleinkinderen waar ze nooit met lege handen naar toe ging. Ze wilde altijd iets meebrengen en stelde hen nooit teleur. Ook als de kleinkinderen bij haar op bezoek kwamen werden ze door oma verrast. Ze kwamen dan ook graag bij haar. Moeder was een gezelligheids mens, zij hield van uitgaan en een praatje. Ze wist ook goed wat ze wilde en had zo haar eigen wil en was een doorzetter. Moeder had veel voor een ander over en wist dat er gedeeld moest worden met iedereen. Moeder was een sterke vrouw. Ze heeft veel en zwaar werk gedaan in en rondom de boerderij, waarbij ze ook de zorg had voor haar

gezin. Haar wilskracht dreef haar hiertoe en wist soms 's avonds laat niet van ophouden. Haar leven heeft ook wat moeilijke en zware jaren gekend waar ze moeilijk overheen groeide. Met veel plezier heeft ze gefietst met haar vriendin met daarna gezellig een bakje koffie. Ze maakte hier een soort ATV van. Moeder was ijdel, ze hield van schoon en netjes. Aan haar kleren werden dan ook hoge eisen gesteld. En wilde graag met de nieuwe mode mee kunnen. Toen haar krachten afnamen en ze niet meer naar de kerk kon gaan, luisterde ze naar de kerkradio. Die stond dan al op tijd aan om alles goed te kunnen volgen. De dagopvang ging ze met plezier naar toe en was dan ook een uitje voor haar. Toen het thuis niet meer ging, verhuisde ze naar de verpleegafdeling van de Molenberg, waar zij na vier maanden in alle rust van ons heen ging.

*Lieve moeder, bedankt voor alles,  
we vergeten je nooit.*

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van onze moeder en oma zeggen wij u oprechte dank.

J.B. Groot Severt  
Kinderen en kleinkinderen

Lievelde, 1 augustus 2001