

Een dankbare herinnering aan

**PETRUS BERNARDUS
TAKKENBERG**

weduwnaar van

Maria E. J. Beumers

Geboren te Kloosterburen op 17 april
1881, is hij, gesterkt door de Zalving
der zieken in de Vrede van Christus
overleden te Enschede, 7 april 1974.

We zijn getroffen door dit nog zo onverwachte sterven, maar tegelijk zijn wij ook dankbaar, dat wij hem zo lang bij ons mochten hebben en hem een langdurig ziekbed is bespaard gebleven.

In onze herinnering zal hij blijven voortleven als een goede vader en lieve opa, die tot de laatste dag van zijn leven intens meeleeft met zijn familie.

'n Man met een sterke wil, maar tegelijk ook met een opgeruimd karakter, die ondanks zijn hoge leeftijd steeds een stukje vreugde wist te brengen ook onder de bewoners en het personeel van het Dr. Ariënstehuis.

Het was de eerste dag van de lijdensweek, dat God definitief in zijn leven terugkwam.

Wij bidden vol vertrouwen, dat de Verlosser ook zijn menselijke tekorten vergeven moge en dat zijn sterven zal uitmonden in de eeuwige vreugde van Pasen.

Uw bliken van medeleven, na het overlijden van onze lieve vader en opa hebben wij zeer gewaardeerd.
Gaarne zeggen wij U hiervoor onze oprechte dank.

Fam. Takkenberg
Enschede, 10 april 1974