

Ter herinnering aan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en fantastische oma

## Grada Johanna Dieks-Takkenkamp

Moeder werd geboren op 24 september 1932 in de buurtschap Bekveld te Hengelo Gld. Zij was de oudste in een gezin van zes kinderen. Samen met haar ouders en vijf broers mocht ze daar een gelukkige jeugd beleven.

Tot haar trouwen werkte ze thuis en daarnaast bij verschillende gezinnen in de omgeving. Ze was in die tijd jarenlang lid van de gymnastiekvereniging D.I.O., ze was bij de turn- en trimclub en zelfs tot haar 63ste deed ze aan volleybal bij D.V.O. in Hengelo.

Op 19 juli 1956 trouwde zij met Jo Dieks en gingen zij wonen in hun nieuw gebouwde huis aan de Teubenweg in Keijenborg. Samen kregen ze drie zonen en tot hun grote vreugde na zeven jaar nog een dochter. Zij wist thuis voor haar gezin een warme sfeer te scheppen waarin het goed was te leven. Ook genoot zij er van om samen op vakantie naar Italië te gaan. Daar heeft ze steeds veel plezier aan beleefd.

Ze had er dan ook moeite mee toen haar kinderen langzamerhand het oudershuis verlieten om een

eigen gezin te stichten. Hoe blij was ze echter toen door de jaren heen haar acht kleinkinderen geboren werden. Deze betekenden heel veel voor haar en met veel liefde paste zij ook regelmatig op. Hoe jammer dat dit actieve leven langzamerhand werd belemmerd door een langdurige ziekte. Wij hebben veel bewondering voor de manier waarop zij hier jarenlang mee is omgegaan.

„Trouw in goede en in kwade dagen, bij ziekte en gezondheid”, deze belofte heeft vader wel meer dan waar gemaakt. Wij zijn dankbaar dat wij haar samen met de hulp van de Thuiszorg tot het einde op de haar zo vertrouwde plek hebben kunnen verzorgen. Na het ontvangen van het Sacrament der zieken is zij van ons heengegaan op 3 juli 2003. Voor het laatst waren wij met haar samen tijdens de Eucharistieviering in de kerk van St. Jan de Doper waarna zij ter ruste is gelegd op het parochiekerkhof te Keijenborg.

Wij willen moeder bedanken voor alle liefde, steun en goede zorgen voor ons. Wij zullen je missen.

Voor het medeleven ons betoond bij het heengaan van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma betuigen wij u onze hartelijke dank.

J. Dieks  
kinderen en kleinkinderen