



Wij bidden U, God dat Gij de plaats van verkwikking, licht en vrede wil schenken aan

Petrus Martinus Taleboom

weduwnaar van

JOHANNA GERARDA SMEETS

overleden te Haarlem 13 Juli 1958 na voorzien te zijn van het H. Oliesel, in de leeftijd van 81 jaar en begraven de 16e d.o.v. op het R.K. Kerkhof „St. Barbara” te Haarlem.

Wie van de mensen kent Gods raadsbesluiten of wie kan doorgronden wat God wil? Wie zou durven vragen waarom de Heer zo gehandeld heeft? Plotseling heeft de Heer hem uit dit leven weggehaald en hem tot de eeuwigheid geroepen. Mensenkinderen blijft altijd het eeuwige leven indachtig heft uw ogen omhoog en vestig ze zonder ophouden op Hem die daar heerst; want het leven wordt door de dood niet weggenomen, maar het vergankelijke wordt veranderd in eeuwig leven.

Dierbare zoon en schoondochter: Gij hebt mij in mijn laatste levensjaren opgenomen en mij met grote liefde verzorgd. Nu pas, in 't heldere licht van de eeuwigheid begrijp ik wat gij voor mij gedaan hebt en welke offers U zich voor mij getroost hebt. God moge U rijkelijk lonen voor Uw liefde.

Heer geef zijn ziel de eeuwige rust
Het eeuwig Licht verlichte hem
Dat hij ruste in vrede. **Amen.**

Onze Vader — Wees gegroet