



Ter herinnering aan mijn vrouw, onze  
moeder, lieve oma en overgrootmoeder

## Thea Tammen

echtgenote van Marinus ter Brake

Zij werd geboren op 16 juli 1910 in Meppen  
(BRD) en overleed op 22 oktober 1993.  
Op 27 oktober is zij gecremeerd te Usselo.

Geheel onverwacht ben je van ons heenge-  
gaan. We zijn verslagen!

Jouw leven stond in 't teken van je gezin en  
kleinkinderen, waar je zo trots op was en veel  
over sprak.

Gastvrijheid was voor jou vanzelfsprekend. Na  
een dag van hard werken in de zaak stond je  
's avonds en in de weekends steeds voor ons  
klaar om het zo gezellig mogelijk te maken.

Ziektes zijn je bespaard gebleven.

Waar je zeer dankbaar voor was.

"Ik ben blij Papa, dat we zo gezond zijn."

Dat waren je woorden.

De laatste twee jaar liet je gezondheid je in de  
steek.

Dat waren we niet gewend van jou. We hadden  
het er erg moeilijk mee en jij ook!

Mama, je blijft in onze herinnering als mijn lieve  
vrouw, onze moeder, oma en overgrootmoeder.  
We vergeten je nooit.

Je man, kinderen en kleinkinderen.

*Voor uw belangstelling en medeleven tijdens  
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve  
vrouw, onze moeder en oma, zeggen wij U  
hartelijk dank.*

*M. ter Brake  
kinderen en kleinkinderen*