



In dankbare herinnering aan  
**Giok Bwee Kwee - Tan**

Ze is geboren op 22 juni 1926 in Indonesië  
en overleed op 20 juni 1993 te Zutphen.

Toen ze op haar best was, op bezoek bij vrienden, is ze plotseling uit ons leven weggerukt. Ze was het hart van de familie en de steun en toeverlaat van haar man, waar ze 50 jaar lief en leed mee gedeeld heeft.

In de opvoeding van haar kinderen leefde ze in alles met hen mee, ze kon streng zijn en met kordate hand de zaken corrigeren, maar ze kon ook meespelen met haar kinderen en later met de kleinkinderen.

Alles had ze voor hen over. Om hen een goede toekomst te verzekeren en om hen nabij te zijn, gaf ze met haar man een eigen bedrijf op om elders weer van voren af aan in loondienst te beginnen.

De zorg voor haar gezin en later de familie stond bij haar voorop. En zij organiseerde een verjaardagsfeest als er een kind was waarbij daar niet aan gedacht werd.

Een lieve moeder die eigenlijk de moeder was van het hele dorp. Ze had oog voor mensen die het moeilijk hadden.

In het Marialegioen zag ze mogelijkheden om voor medemensen op te komen. Ze deed dat met grote betrokkenheid en inzet en verworf zich zo een onmisbare plaats in het kerkelijk leven.

Ze was een rechtvaardige vrouw: ze maakte geen verschil tussen haar eigen

kinderen en aangetrouwden, kleinkinderen of hun vriendjes. Bij ruzie kon ze luisteren naar beide kanten van het verhaal.

Hier in Nederland concentreerde ze zich op haar gezin, de toekomst van haar kinderen en de gezondheid van haar man.

En met grote energie hield ze de familieband levend. Ze was gelukkig met haar man, met haar kinderen en met vreugde moet ze zichzelf herkend hebben in haar kleinkinderen. Met haar kookkunst en kleine attenties was ze voor velen een moeder, tante en oma.

Zoals zij het hart was van de familie, zo missen we dat hart. Zoals zij liefde en aandacht had voor iedereen, zo willen wij dit goede en lieve van haar vasthouden en voortzetten. Dank lieve vrouw, moeder en oma. We zullen je missen.

Voor uw medeleven danken wij u van harte.

S. I. Kwee  
kinderen en kleinkinderen.

Zutphen, 26 juni 1993



*Sterker dan  
de dood  
is de liefde*