



Wil in uw dankbaarheid gedenken

MARIA HELENA ELISABETH TANGELDER

Zij werd geboren te Haaksbergen op 21 november 1900. Sinds 10 april 1972 was zij weduwe van

THEODORUS BERNARDUS SCHILDERMAN

Meerdere malen gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is zij op 19 maart 1984 in 't Kleyne Vaert te Enschede in de Vrede van Christus overleden. Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel van het Dr. Ariëns-tehuis hebben wij op 22 maart d.o.v. afscheid van haar genomen.

Op het feest van St. Jozef, patroon van een zalige dood, heeft God haar opgeroepen voor de eeuwigheid. We zijn ervan overtuigd, dat het inderdaad een gelukkige dood voor haar geworden is. Niet alleen omdat het de verlossing betekende uit een brok menselijk lijden, maar vooral omdat zij aldoor geleefd heeft vanuit een ongecompliceerd maar zeer bewust geloof.

Ruim 40 jaar was zij intens gelukkig met haar man, die zij in de jaren van zijn ziek-zijn met zoveel liefde ter zijde stond.

Daarnaast was haar dochter Elly in het klooster haar kostbare bezit.

Blijmoedig van nature was zij zeer geliefd bij de leerlingen van de Alphonsusschool, waar zij vele jaren onderwijzeres was, bij haar familieleden en vooral bij de kinderen in haar familiekring, die haar zeer na aan het hart lagen.

Het moet voor deze actieve vrouw, die niemand tot last wilde zijn, een grote beproeving zijn geweest toen een ernstige ziekte haar totaal afhankelijk maakte. Maar dankbaar voor de verpleging, die zij ontving, dankbaar voor zoveel hartelijkheid van Elly, van familie en vele vrienden, aanvaardde zij haar kruis in grote gelatenheid.

Velen zullen van hún kant ook dankbaar zijn aan God; voor alwat deze lieve moeder, deze fijne vrouw, aan goedheid en liefde uitstraalde naar anderen. Mét haar vertrouwen wij, dat zij nu veilig „thuis“ gekomen is bij God, op Wie zij al haar vertrouwen stelde en bij Wie zij op ons wacht.

Moge zij rusten in vrede!

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter gedachtenis aan haar.

Zr. M. Hélène Schilderman O.P.