

*\*In Paradisum\**

Dankbaar gedenken wij

Appie Tangena

echtgenoot van Cissie Rotering

Hij werd op 6 augustus 1921 te Groenlo geboren. Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is hij op 21 maart 1994 thuis in Oldenzaal overleden.

Biddend hebben wij afscheid van hem genomen in de St. Antoniuskerk op 24 maart en hem daarna te rusten gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal.

Appie was een man zonder veel poespas. Hij leefde eenvoudig en in harmonie met zijn gezin en omgeving. Hij hield van mensen en probeerde oog en oor te hebben voor het verhaal van anderen. Hij kon ruimte scheppen en begrip opbrengen voor ieders culturele eigenheid en omstandigheden. Hij deed dan ook zijn politiewerk bij de vreemdelingendienst met hart en ziel. Zijn plichtsgetrouwe helpende hand heeft hem veel dankbare contacten opgeleverd.

Ook binnen het gezin was "papa" een sterk stimulerende faktor. Een vader die zo graag

wilde dat hun kinderen de gaven die zij gekregen hadden, ook zouden ontwikkelen en waar maken. Hij wilde ze zo graag gelukkig zien!

Zijn vrouw Cissie was z'n oogappel. Ze was, bij hoog en bij laag, een steun en toeverlaat. Ook en vooral op de lange weg van ziekte en ongemak, die Appie heeft moeten gaan. In deze 20 jaar van vallen en opstaan, kwam niet alleen zijn kwetsbare liefde aan het licht, maar ook zijn geweldige wilskracht. In de dalen leerde hij hoe weinig vanzelfsprekend het leven eigenlijk is. Hij kon dan ook zo dankbaar en blij zijn te mogen leven. Appie was een diepgelovig mens, die er de laatste tijd vaak naar verlangde verlost te worden van alle pijn en moeite. Hij keek uit naar dat oord van Licht en Warmte, waar hij voor de laatste keer zal mogen OPSTAAN uit een diep dal. Pasen: feest van goddelijke liefde die leven doet.

"Moge Appie in dat hemels oord opleven en openbloeien en mogen wij hem blijven gedenken in liefde en dankbaarheid."

Voor uw belangstelling en meeleven danken wij U hartelijk.

F.E. Tangena-Rotering  
Kinderen en kleinkinderen