

In dankbare herinnering aan
Anna Maria Wielens-Klein Tank
weduwe van
Albertus Gerardus Wielens

Geboren te Groenlo op 22 oktober 1919. Overleden te Winterswijk op 10 juni 1999.

Wij nemen nu toch plotseling afscheid van moeder. Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is zij vredig ingeslapen.

Toen vader na een huwelijk van 50 jaar waarin zij samen lief- maar ook veel leed- deelden, in december 1997 overleed, viel het haar heel erg zwaar dit afscheid te verwerken en alleen de draad weer op te pakken. Haar huis in de Sleeswijkstraat werd haar wereldje.

Het huishoudelijk werk was haar hobby en uitlaatklep waar ze veel tijd in stak om maar niet te hoeven piekeren over het verlies van vader en haar steeds slechter wordende gezondheid.

Toen bleek dat na een hart- en herseninfarct het onmogelijk was dat zij terug zou keren naar haar huisje en zij definitief opgenomen moest worden in een verpleeghuis verdween voor haar de zin in het leven. Alles wat ze eigenlijk sinds het overlijden van vader voor ogen had was om weer met Appie herenigd te worden.

Moeder, ook wij konden je geen rust geven.

Wij willen onze waardering uitspreken voor alles wat je voor vader, ons en heel veel anderen gedaan hebt. Zij die dit wisten te waarderen, hebben je trouw tot de laatste dag opgezocht.

Voor de vele blijken van medeleven, die wij mochten ontvangen tijdens de laatste moeizame levensfase en na het overlijden van onze moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank.

Gradus, Hannita, Linda en Mark
Winterswijk, juni 1999