



Wil in uw gebed gedenken

## **BERNARDUS HENDRIKUS TANKE**

Hij werd geboren te Hasselo (gem. Weerselo) op 14 januari 1908 en overleed aldaar, gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving, op 27 mei 1979. Hij werd begraven op het parochiële kerkhof te Deurningen op 30 mei 1979.

---

Toen aan Bernard gezegd werd dat hij zo ziek was dat hem het Sacrament van de Ziekenzalving niet mocht worden onthouden, stemde hij daar terstond mee in. Hij beseftte dat zijn toch al zwakke krachten snel afnamen en met groot geloof ontving hij de steun van dit Sacrament.

Op de zondag waarop hij is gestorven, begon de Eucharistieviering met de woorden, die zijn gebed hadden kunnen zijn: „Heer, luister naar mijn bidden en smeken! Alleluia. Naar U gaat mijn hart uit, U wil ik zien; uw gelaat, Heer, wil ik aanschouwen. Verberg mij uw aanschijn niet.” (Ps. 27, 7-9)

Hij was dankbaar voor alle zorgen waarmee hij tijdens zijn ziekte omringd werd en voor het medeleven van zijn familie, vrienden en bureu. Wat hij ons nu nog vraagt, is de steun van ons gebed.

Laten wij daarom voor hem bidden:  
Almachtige en barmhartige God, reinig in het bloed van Christus uw dienaar Bernard van zijn zonden. Gij hebt hem gezuiverd door het water van de doop; moge uw liefdevolle vergeving hem voor altijd heiligen. Door Christus onze Heer. Amen.

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en uw deelneming na het overlijden van haar zwager en oom Bernard Tanke, dankt zijn familie u hartelijk.