



Ter herinnering aan

Dinie Tanke

Zij werd geboren op 23 juni 1921 te Hasselo en trouwde op 29 mei 1954 te Deurningen met Gerhard Ubbink.

Op 11 augustus 1997 is zij onverwacht overleden en op 14 augustus 1997 hebben wij haar na de gezongen Uitvaartviering in de O.L. Vrouwekerk te Hengelo Ov. begeleid naar het crematorium "Enschede" te Usselo.

Zoals in ieders leven waren er goede en minder goede tijden, het overlijden van haar vader toen ze 17 jaar was heeft ze altijd als een gemis ervaren.

De jaren verstreken rustig. Ma was er altijd voor ons, of het ging om een bord soep om 12.00 uur 's nachts of een boterham tussen de middag, het stond altijd klaar.

Ons Ma was tevreden met haar leven, ze vond het mooi oma te zijn en was gek met Marc.

Dat ze zich de laatste tijd minder goed voelde hield ze meestal goed verborgen vooral voor ons kinderen, bang als ze was om naar de dokter te moeten of 'hulpbehoevend' te worden.

Ondanks dit kwam voor ons, haar overlijden volkomen onverwacht.

Aan de andere kant zijn wij ervan overtuigd dat, als het dan moest, ze het zelf op deze manier gewild zou hebben, rustig ingeslapen, thuis met Pa bij zich, niet afhankelijk van iets of iemand.

Ma en Oma bedankt voor de mooie jaren.

Voor al uw bliken van medeleven ondervonden na het overlijden van ons Ma en mijn Oma zeggen wij u hartelijk dank.

Pa
Marion en Louis
Marc
Ben en Anton