



Dankbaar gedenken wij
FRANS TANKE

echtgenoot van

ANNIE ESHUIS

Hij werd geboren in Hasselo op 4 oktober 1928. Geheel onverwacht is hij op 13 februari 1994 thuis overleden.

Biddend hebben wij afscheid van hem genomen in de St. Antoniuskerk op 17 februari en hem daarna begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Hij had die middag nog zo genoten van de carnavalsoptocht en het olympisch schaatsgebeuren op de televisie. En dan ineens gebeurt datgene, waar we eigenlijk al zo lang bang voor zijn geweest. We wilden hem nog zo graag in ons midden houden, maar al onze inzet en ook deskundige hulp mochten niet meer baten. Uit het lood geslagen en machteloos moesten we hem afstaan en laten gaan.

Hoewel zijn heengaan ons pijn doet, bewaren we in ons, vele goede en dankbare herinneringen. Herinneringen aan een man en vader die in al z'n eenvoud tevreden was met het leven zoals dat zich

aandiende. Frans was echt een man van het platteland. Hij hield van het buitenleven. Altijd was hij druk. Overdag met z'n werk in de metaal en daarna met z'n vee en op het land. Als dat nodig was, stond hij altijd klaar om anderen te helpen. Hij hield ook veel van gezelligheid. Over het vee, het weer en het voetbal, mocht hij graag een praatje maken.

Vele jeren heeft hij met Annie lief en leed gedeeld. Samen hebben ze niet alleen haar ouders ondersteund in hun levensovergang, maar ook hun kinderen opgevoed. Frans was trots op zijn kinderen. Hij kon 'vol vuur' vertellen over hun studie, werk en hobbies.

Hij heeft het intens moeilijk gevonden om na de waarschuwing van vorig jaar, onder ogen te zien dat hij niet meer op de oude voet verder kon gaan. Hij leefde nu één keer voor z'n vee en voor z'n land. Hij kon dan ook zo moeilijk zonder.

"Moge Frans nu thuis zijn bij zijn Herder en Heer. Daar in die oase van groen waar het zo goed rusten is en waar het hem aan niets zal ontbreken."

Wij danken u allen hartelijk voor uw belangstelling en medeleven.

J.M.H. Tanke - Eshuis
Martin, Jos, Monique