



Ter vrome herinnering aan
GERARDUS JOHANNES TANKE.

Hij werd geboren te Hasselo 3 augustus 1903 en overleed aldaar, gesterkt door de sacramenten der zieken, 10 november 1961. Op dinsdag 14 november hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op het r. k. kerkhof te Deurningen.

De man, over wiens vroegtijdig afsterven wij treuren, was een arbeidzaam mens, die gewerkt heeft en gezwoegd, zolang zijn lichaam dit toeliet. Hij was een sober mens, die weinig voor zich zelf vroeg en aan wien vele genietingen van deze wereld voorbij gingen.

Hij was een godsdienstig mens, die in de eenvoud zijns harten God's wil in alles volbracht en die met christelijke berusting het kruis aanvaardde van zijn dodelijke ziekte.

Zo zien wij deze overledene voor ons en daarom mogen we vertrouwen, dat hij nu reeds de kroon van de gelukzalige eeuwigheid heeft ontvangen.

Maar omdat de oordelen des Heren ondoorgrondelijk zijn en omdat er niets, wat besmet is, de hemel binnengaat, zo wordt zijn ziel in uwe vrome gebeden aanbevolen, opdat zij des te spoediger ruste in vrede.