

Met grote dankbaarheid denken wij terug
aan

HENDRIKA MARIA PETRONELLA TANKE

echtgenote van

Marinus Joseph Kamphuis

Zij werd te Hengelo geboren op 19 oktober 1914 en is na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken te Oldenzaal overleden op 21 februari 1984. Vanuit de Mariakerk te Oldenzaal hebben wij haar begeleid naar het crematorium te Usselo.

Na een langdurige ongeneeslijke ziekte is zij uit dit leven heengegaan van haar lieve man, haar kinderen en kleinkinderen.

Bijna 45 jaar is zij gelukkig getrouwd geweest.

Omdat haar man in beslag genomen werd door zijn werk en door de zaak, heeft zij praktisch alleen de zorg gehad voor het gezin.

Zij was een lieve en zorgzame moeder voor wie niets te veel was. Ofschoon al 5 jaar geleden haar ziekte zich openbaarde, bleef zij opgewekt en het middelpunt van haar kinderen en kleinkinderen. Tegelijk was zij dankbaar voor de grote liefde en zorg, die zij mocht ontvangen van haar lieve man en kinderen, toen zij steeds meer afhankelijk werd.

Zij, die zoveel voor haar gezin heeft gedaan, heeft dit ook zeker verdiend. Haar voorbeeld zal ons in herinnering blijven. Bewonderenswaardig heeft zij haar ziekte gedragen. Dit kon zij, omdat zij een gelovige vrouw was en er op vertrouwde dat de Heer van leven en dood met haar was en haar zal opnemen in de hemel, waar geen rouw, geen geweent, geen smart zal zijn, want al het oude is voorbij. God zal zoals in het boek van de Openbaring staat, ook voor haar alles nieuw maken.

Moge Maria, wiens naam zij als tweede naam draagt en die vereerd wordt als „de poort van de hemel”, haar begeleid hebben tot Jezus, haar zoon.

Voor uw deelneming ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma, betuigen wij u onze oprechte dank.

M. J. KAMPHUIS

Kinderen en kleinkinderen

Oldenzaal, 23 februari 1984