

* 3 december 1917
Hasselo

† 26 juni 1996
Hengelo

Ter herinnering aan

Lien Bovens - Tanke

Geboren midden in het mooie Twentse land tussen de groene weilanden van Hasselo.

Overleden in de veilige omarming van Herinckhave in Hengelo in datzelfde Twentse land.

Zo op het eerste gezicht is Lien niet ver weg geweest. Schijn bedriegt echter.

Als oudste van het gezin Tanke kreeg ze na het overlijden van haar vader al vroeg veel verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheid, die ze niet uit de weg ging. Ook de rest van haar leven niet, want verantwoordelijkheidsgevoel, gebaseerd op liefde, zou centraal blijven staan.

Ze ontmoette Chris en gaf hem de gelegenheid zich te ontplooien. Ook al hield dat in, dat ze haar dierbare Twente achter zich liet.

In Noord-Brabant werden haar kinderen geboren. En hier komt haar verantwoordelijkheidsgevoel weer boven: na Jac. kwam Berry. En Berry was een zorgenkindje.

Vijfendertig jaar lang heeft ze, samen met Chris, voor hem gezorgd. Tot ze dat niet meer kon, want ze werd ziek.

Tot dat moment huldigde ze het standpunt dat Berry bij haar moest blijven. Hij was en bleef haar kind en daarom haar zorg en niet die van een instelling. Zo was Lien.

Het is goed dat ze haar leven in Twente mocht afsluiten. De pensionering van Chris bracht haar hier weer terug.

Het is niet goed dat ze haar leven zo onbewust en tegelijkertijd zo moeizaam, angstig voor al het onbegrepen om haar heen, moest afsluiten.

Het leven gaf haar evenredig moeilijke momenten hetgeen haar vertrouwen in Onze Lieve Heer echter nooit kon schaden.

Lieve Lien - Bedankt voor het onbetaalbare
Rust in vrede

Chris Bovens
kinderen en kleinkinderen