



In dankbare herinnering aan

Marie Mensink - Tanke

sedert 1 januari 1972 weduwe van
Wim Mensink

Zij werd geboren op 2 april 1917 te Hengelo.
24 Juli 2002, op de leeftijd van 85 jaar, overleed zij in het
Dr. Borsthuis te Hengelo.

Wij hebben op 27 juli 2002 in de parochiekerk van O.L.
Vrouw van Altijddurende Bijstand afscheid van haar
genomen en begeleid naar haar laatste rustplaats op het
R.K. kerkhof in Hengelo.

Haar leven is niet altijd even gemakkelijk geweest.
Zij verloor haar moeder bij de geboorte van haar broer in
april 1919.
Op de leeftijd van 2 jaar werd zij en de overige kinderen
aan de zorgen van de familie toevertrouwd.
Waarschijnlijk heeft dit op haar verdere leven grote
invloed gehad.
Zij ontwikkelde zich als een kind dat goed voor zichzelf
kon opkomen.

Hierdoor ontstonden de leidinggevende eigenschappen
die zij bezat en mede daardoor was zij niet altijd voor
iedereen gemakkelijk in de omgang.

Na Hengelo, Zwolle, Enschede en Ruurlo kwam zij uit-
eindelijk weer in Hengelo terecht.

Gedurende haar verblijf in Zwolle kreeg zij kennis aan
haar latere man Wim Mensink.

Na een gelukkig huwelijk overleed haar man op 1 januari
1972. Toen stond zij weer alleen daar zij kinderloos was
gebleven. Dikwijls was dan ook haar gezegde: "Als ik nu
maar kinderen had" of "Jullie hebben kinderen". Het ge-
mis van haar man en kinderen heeft zij altijd sterk ge-
voeld.

De laatste jaren ging het echter met haar gezondheid
snel achteruit.

Na het bejaarden-, verpleeg-, en ten slotte het Dr. Borst-
huis overleed zij op 24 juli 2002.

*Haar taak is volbracht
Zij rust in vrede.*

Voor uw belangstelling en medeleven willen wij u
hartelijk danken.

De familie