

*Weinig nemen en veel geven
altijd hartelijk en warm
als de mensheid zoals jij was
was de wereld minder arm*



Dankbare herinnering aan
Hermanus Reinirus Tankink

Vader werd op 10 november 1940 geboren te Keijenburg als oudste van de zes kinderen in het gezin van Theet en Reina Tankink. Al jong trad hij in de voetsporen van zijn vader door het beroep van timmerman te kiezen. Ruim 42 jaar heeft hij dit beroep met veel vakmanschap uitgeoefend. Vaak lange dagen makend als hij in het buitenland, ver van huis, op de bouw werkte.

In 1965 trouwde hij met Willermien Reulink en betrokken ze het nieuwe huis dat hij zelf had gebouwd. Hij was de liefdevolle, trouwe echtgenoot en de zorgzame vader voor zijn drie kinderen.

Het was goed met hem te leven; hij was eenvoudig en bescheiden, had altijd goede zin. Rust en gemoedelijkheid ging er van hem uit, die weldadig op zijn omgeving werkte. Zijn grote hobby was voetbal; FC Twente was zijn club. Toen zijn zoons wat groter werden nam hij ze daar graag mee naar toe om hen te laten meegenieten.

Toen de kinderen volwassen waren hielp hij hen met veel plezier bij de bouw van hun huis en knapte hij allerlei klusjes voor hen

op. Dat gaf hem veel voldoening. Ook de familie zou niet vaak vergeefs een beroep op hem doen. Zoals hij het beroep van zijn vader had overgenomen, droeg hij het weer over op zijn zoon, zodat er 's avonds nog graag even over de dagelijkse werkzaamheden werd nagepraat.

Drie jaar geleden maakte hij gebruik van de v.u.t. regeling. Hij genoot van zijn vrije tijd. Samen gingen ze er even gezellig op uit naar de stad of maakten zo maar een ritje door de omgeving. Samen pasten ze ook een dagje op hun beide kleinkinderen, daar bleef hij dan speciaal voor thuis.

Hoe jammer dat hij ook van deze mooie tijd maar zo kort heeft mogen genieten. In de middag van 23 oktober 2000 is hij plotse-ling overleden, ons verbijsterd achterlatend. Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens de Eucharistieviering in de kerk van St. Jan de Doper te Keijenburg op 27 oktober d.a.v., waarna de crematie plaatsvond in het crematorium "Slangenburg" te Doetinchem. Naar menselijke maat te kort, de jaren van zijn leven, maar wat heeft hij in weinig tijd ons mateloos veel gegeven.

Moge hij nu rusten in vrede bij de Heer.

Voor uw medeleven zeggen wij U onze hartelijke dank.

W. Tankink - Reulink
Marcel en Claudia, Renske, Jelmar
Ronnie
Yvonne en Emiel