

Ter nagedachtenis aan

**Maria Johanna  
Wesseling - Klein Tankink**

echtgenote van  
Hendrikus Franciskus Wesseling

Geboren te Lichtenvoorde  
op 31 juli 1909.

Overleden te Haaksbergen  
op 16 mei 1996.

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken  
is zij vredig ingeslapen.

Voor vader met wie zij meer dan zestig jaar  
lief en leed heeft gedeeld valt het afscheid  
bijzonder zwaar. Altijd was hij er voor haar,  
ook toen ziekte en pijn haar leven steeds  
meer gingen beheersen.

Ondanks zijn hoge leeftijd bleef hij haar met  
zorg omringen en vervulde hij al haar wensen.  
Ook toen de wereld rondom moeder schein-  
merig werd en zij in een verpleeghuis moest  
worden opgenomen was hij zo vaak mogelijk  
aan haar zijde.

Hun huwelijk is gezegend met vier kinderen.  
Wij, hun kinderen, klein- en achterkleinkin-

deren, zijn dankbaar dat moeder verder lijden  
bespaard is gebleven. Toch valt ook ons dit  
verlies zwaar. We hebben veel aan onze  
ouders te danken. Zij leerden ons respect te  
hebben voor het leven en voor onze mede-  
mensen en gaven ons ruimte. Door hun ijver  
en werklust waren zij een voorbeeld voor  
ons.

God en Vader in de hemel, wij bidden U:  
Geef onze moeder en oma een behouden  
thuiskomst in Uw Vaderhuis.

Wij vragen U vergeving voor alles waarin wij  
ten opzichte van haar te kort zijn geschoten  
en bidden U haar vergeving te schenken  
wanneer zij in haar leven tegenover U en  
anderen te kort geschoten mocht zijn.

Voer haar binnen in Uw Koninkrijk en geef  
haar de rust en de vrede, waarnaar zij ver-  
langde.

Voor de vele blijken van medeleven, die wij  
mochten ontvangen tijdens de laatste moei-  
zame levensfase en na het overlijden van  
onzemoeder, schoonmoeder, groot-en-over-  
grootmoeder, zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Wesseling

Eibergen, mei 1996.